



OKULUMUZUN TARİHÇESİ

Okulumuz, "İstanbul Balıkçılık ve Su Ürünleri Sanat Enstitüsü" adı ile ülkemizde denizcilik, gemicilik, su ürünleri ve gıda teknolojisi alanlarında, mevcut deniz kaynaklarımızın da değerlendirilmesinde etkinlik gösteren elemanlar yetiştirme gayesiyle kurulmuştur.

Türk-Japon Hükümetlerinin işbirliğiyle, 1967-1969 yıllarında yapılan görüşmeler sonunda yapımına karar verilir. Japon yardım kurumu JICA (Jica) destekleriyle inşaat 1969 yılında başlar. Bu tarihten itibaren 1979 yılına kadar Japon uzmanlar Türkiye'ye gelir. Tokyo Üniversitesi Su Ürünleri bölümü bir çok malzeme ve ekipmanı okulumuza getirir.

Okulumuz, ilk olarak Avlama, Elektronik ve Elektrik Bölümlerine öğrenci almış ve 1 Ekim 1973 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. 1974 yılında Su Ürünleri Bölümü açılmıştır. 1975 yılında Gıda Teknolojisi alan İşleme Bölümü açılmıştır.

Avlama Bölümü daha sonra, bölümde verilmek üzere olan gemicilik ve denizcilik eğitimini belirtmek hem de Gemi Adamı Yetki Belgesi alınmasını sağlamak amacıyla Güverte-Avlama adını almıştır. Daha sonra Avlama ismi kaldırılarak "Güverte Bölümü" adı kullanılmıştır.

Okulumuz, ilk açıldığı yıllarda Tarım Bakanlığına bağlanmak istenmişse de daha sonra bundan vazgeçilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak yeni bölümlerin açılmasına zemin hazırlanmıştır.

Okulumuz 4.730 metrekareli sahilde olmak üzere 42.276 metrekarelik alan üzerine yerleşmiş bulunmaktadır. Denizcilik ve Su Ürünleri teknolojisi ve eğitiminde tecrübelerinden faydalanmak amacıyla hükümetimizle Japon Hükümeti arasında teknik işbirliği anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde Japon Uzmanlar 1979 yılına kadar ülkemize gelerek okulumuzun kuruluş hazırlıklarına yardımcı olmuştur. Ayrıca Türk öğretmen ve idareciler bilgilerini arttırmak üzere Japonya'ya gönderilmiş; Japonya'dan Denizcilik ve Su Ürünleri ile ilgili özel makine ve eğitim araçları getirilmiştir.

Okulumuzda, Türkiye'de ilk Dünya'da ise ikincisi olan "Su Altı Canlıları ve Deniz Müzesi" 1987 yılında açılmıştır. Okul müdürü Fahri Muştu ve Su Ürünleri bölümünün katkılarıyla 2011 yılında müzemizin yeri değiştirilmiş, özel restorasyona tabi tutularak modernize edilmiş ve valimizin katılımıyla açılışı yapılarak, hizmete sunulmuştur. Müzemiz okulun tanıtımına katkı sağlamıştır.



Okulumuz açıldıktan sonra, Sanat Enstitüsü olarak bilinen adı “İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi “olarak değiştirilmiştir.1981 yılında Gemi Makineleri Bölümü açılmış 1995-1996 öğretim yılında “Bilgisayar”, “Gemi Elektroniği ve Haberleşme”, “Kimya” ve “Makine Ressamlığı” bölümleri açılmıştır.

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzun adı “Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi ve Denizcilik Meslek Lisesi” olarak değiştirilmiştir. Okulumuza adı verilen Barbaros Hayrettin Paşa'nın asıl adı Hızır'dı.(Hızır Reis) Ona Hayrettin adını Hizmetinde bulunduğu Kanuni Sultan Süleyman verdi. Avrupalılar ise onu, ağabeyi Oruç Reise taktıkları Barbaros(Kızıl Sakal)adıyla andılar. Barbaros Hayrettin Paşa bir sipahinin oğlu olarak 1470'lerde Limni adasında doğdu.

Genç yaşta kardeşleriyle birlikte deniz ticareti yaparken Rodos Şövalyelerine tutsak düştü. Serbest kaldıktan sonra korsan olmaya karar verdi. Ağabeyi Oruç Reis'le birlikte ünleri bütün Akdeniz'e yayıldı.1516-17 yıllarında İspanyolları yenerek Cezayir'i ele geçirdiler. Oruç Reis Cezayir hükümdarı oldu. Yavuz Sultan Selim'in himayesine girdiler. Barbaros Hayrettin Paşa ağabeyi Oruç Reis'in İspanyollarla yapılan bir savaşta şehit düşmesi üzerine Yavuz Sultan Selim tarafından Cezayir Beylerbeyliğine atandı.1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman onu İstanbul'a çağırdı. Barbaros Hayrettin Paşa'yı Kaptan-ı Derya görevine getirerek donanma komutanı yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Donanmasıyla Avrupalıların en büyük düşmanı oldu. Bunun üzerine Avrupalılar Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya, Portekiz gemilerinden oluşan büyük bir haçlı donanması kurdu. Başına Andrea Dorya getirildi. Barbaros Hayrettin Paşa bu büyük donanmayı Preveze Deniz Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğrattı (1538). Türk tarihinin en büyük denizcisi olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın şu sözü bütün Türk denizcilerine örnek olmalıdır.“Denizlere hâkim olan, Cihana hâkim olur.”

Deniz ufkunda top sesleri nerden geliyor?

Barbaros belki donanmalarıyla seferden geliyor!

Adalar'dan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi?

Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi

Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;

O mübarek gemiler hangi seferden geliyor?

Yahya Kemal BEYATLI